



## Nieuwsbrief Zomer 2009

### Jyambere: Aanmoediging tot ontwikkeling in Mahoko

In de afgelopen maanden hebben de leden van Jyambere veel aandacht besteed aan manieren om het project in de toekomst meer vorm te geven. Een onderdeel daarvan was het aantrekken van een aantal nieuwe vrijwilligers zodat we ook in de toekomst, op de lange termijn, goed beslagen ten ijs kunnen komen. De inspanningen zijn beloofd: deze zomer is er nieuwe adem in het ontwikkelingproject Jyambere geblazen. Jyambere kreeg zes nieuwe en enthousiaste vrijwilligers om het oude team te versterken. De groep bestaat nu uit een gemêleerd gezelschap van twaalf enthousiaste vrijwilligers, die zich in willen zetten en een actieve bijdrage willen leveren aan het slagen van dit project. Het zijn mensen met diverse achtergronden en leeftijden, die ieder een eigen kijk hebben op hoe we als projectgroep een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de groep kinderen in Rwanda. Helaas heeft Rianne aangegeven niet langer bij Jyambere betrokken te kunnen zijn.

Op 6 mei 2009 werd, in aanwezigheid van Silent Work, de eerste leden vergadering in de nieuwe samenstelling gehouden. We hebben elkaar beter leren kennen en een inventarisatie gemaakt van wie welke rol voorlopig kan en wil vervullen binnen ons project. Het is immers van groots belang over een goede basis te beschikken alvorens we onze plannen verder ten uitvoer kunnen brengen. Het is fijn om te zien dat zoveel mensen zich hier voor in willen zetten, we kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking. Inmiddels is ook een nieuw dagelijks bestuur vastgesteld, welk bestaat uit Marc Brouwer, Gerben Tiekstra, Beatrice Nyirampunga en Douwe Wielenga.

Om in de toekomst flexibeler en zelfstandiger te kunnen werken is besloten een eigen stichting op te richten, de Stichting Jyambere. We staan dus nu echt op eigen benen! Wel zullen we gebruik mogen blijven maken van de expertise van Silent Work, de organisatie onder wiens hoede wij tot nog toe vielen.



Een van de adviezen van Silent Work was om contact op te nemen met de christelijke organisatie Caritas, een lokale stichting die permanent aanwezig is in Rwanda en ons kan helpen met de daadwerkelijke realisatie van ons project. Wij hebben Caritas inmiddels benaderd en zij zijn gelukkig graag bereid om zich in te zetten om onze doelstellingen in Rwanda te realiseren: de 9 kinderen in Mahoko zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan.

Dit laatste is dan ook onze voornaamste doelstelling op korte termijn. Door de Trouw idealen-wedstrijd beschikt Jyambere op korte termijn over voldoende financiële middelen om de negen kinderen en de bij horende gezinnen voorlopig te onderhouden. Maar om de continuïteit van het project veilig te stellen is het essentieel dat er plannen en acties bedacht worden om meer (vaste) donateurs te werven. Zo kan er in de toekomst mogelijkwijs aan meer kinderen een tweede kans gegeven worden. Tevens is dit nodig om in de toekomst zekerheid te bieden aan de kinderen die nu geholpen worden. Wij zullen ons dan ook binnenkort gaan richten op acties waarmee dit kan worden bereikt.

Om ons goed te kunnen presenteren aan mogelijke donateurs en andere geïnteresseerden, is het heel belangrijk een goede website te hebben. Wij zijn er momenteel mee bezig een eigen website te maken waarop alle informatie over ons en de kinderen die wij steunen te vinden zal zijn. Zodra deze site 'online' is zullen we u hierover informeren.

U ziet het: Jyambere is volop in actie, we hebben alle vertrouwen in een mooie toekomst voor ons project!!